



Nieuwsbrief

Jaargang : 2
Nummer : 2
Datum : 16-03-2012

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Arendsweg 61 – 1944 JA Beverwijk - Tel.: 0251-223608

Redactie:
I. Verkerk, 0251 - 221612 / 06-46730102
e-mail: idolette001@hotmail.com
www.onzelievevrouwvangooderaad.nl

VIERINGEN

AANVANG: 10.00 UUR

DATUM	VOORGANGER	KOOR	LOKATIE
Zo. 18 mrt.	Parochiaan	samenzang	Maria op zolder
Wo. 21 mrt.	Parochiaan	samenzang	
Zo. 25 mrt.	Pastor G. Tol	cantorij Goede Raad	Kerk
Wo. 28 mrt.	Parochiaan	samenzang	
Zo. 01 apr. PALMPASEN	Pastor G. Tol	cantorij Goede Raad	Kerk
Wo. 04 apr.	Parochiaan	samenzang	
Vr. 06 apr. GOEDE VRIJDAG	KRUISWEG 15.00 uur Pastor G. Tol	cantorij Goede Raad	Kerk
Za. 07 apr. 19.00 uur	Past. G.Tol & B. Stuifbergen	Mariakoor	Kapel Lommerlust
Zo. 08 apr. PASEN	Pastor G. Tol	cantorij Goede Raad	Kerk
Wo. 11 apr.	Parochiaan	samenzang	
Zo. 15 apr.	Parochiaan	samenzang	Maria op zolder
Wo. 18 apr.	Parochiaan	samenzang	
Zo. 22 apr.	Pastor B. Stuifbergen	cantorij Goede Raad	Kerk
Wo. 25 apr.	Parochiaan	samenzang	
Zo. 29 apr.	Parochiaan	samenzang	Maria op zolder

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden in de Mariakamer.

UITNODIGING

Zondag 1 april a.s. is het twee jaar geleden dat wij de toegang tot de bijgebouwen dichtgeschroefd vonden.

Sinds die tijd wordt er dagelijks gebeden voor het behoud van de Goede Raad.

De gebeden vinden plaats in de kerk of in het parochiecentrum.

Wij willen op deze dag even stilstaan bij dit feit.

- Wij beginnen 's morgens 10.00 uur met een Eucharistieviering.
- 's Middags zullen stadsdichters van Beverwijk en Velsen uit hun werk voordragen. Jeroen Bakker stadsdichter van Beverwijk 2010 zal zelfs een gedichtenbundel presenteren "**Verloren uurtjes**".

Deze kunt u gesigneerd en wel in bezit krijgen.

- De illustrator van de bundel: Jasper Kloosterboer en kunstverzamelaar Paul Frankhuizen zullen een doorlopende expositie houden.
- Isabel Commandeur, Beverwijkse zangeres en actrice, is wereldkampioen Podiumkunsten 2010. Zij speelde o.a. in de musicals Dolfje Weerwolfje en Daddy Cool en zal zingen o.a. uit werken van Hildegard von Bingen.
- Flip en Hein Kleine zullen op gevoelige wijze liederen zingen en zichzelf hierbij op de gitaar begeleiden.

De kerk is open om 13.45 uur.

Toegang gratis.

Na afloop is er wel een deurcollecte voor de gemaakte kosten.

U ontvangt deze uitnodiging op rijm
Want op 1 april is er een festijn

Jeroen Bakker brengt u in woord en daad
Zijn eerste gedichtenbundel van formaat

De bundel is getiteld 'Verloren uurtjes'
Te gast zijn diverse bekende figuurtjes

Denk aan, Joris Brussel, Maxime Aafjes en
Isabel Commandeur
Kom even uit uw dagelijkse sleur

Een bijzondere lezing wordt gegeven door
Jasper Kloosterboer
want hij is de vormgever en illustrator

Reis af naar de kerk van Goede Raad
Want zo'n reis is de moeite waard

De zaal gaat open om kwart vóór twee
Komt u dan?, neem iemand mee!

Reserveren van de bundel kan geen kwaad
Dan zorgen wij voor voldoende voorraad

FLUISTERINGEN

De mens fluisterde: "God, spreek tot mij!" en een leeuwerik begon te zingen..
... Maar de mens, ... zij luisterde niet naar het vogeltje.

Dus... de mens schreeuwde: "God, spreek tot mij!" en de donder rolde door de lucht.
... Maar de mens, ... zij schonk er geen aandacht aan.

De mens keek rond zich en zei: "God, laat me U zien!" en een ster schitterde aan de hemel.
... Maar de mens ... zij lette er niet op.

En de mens riep: "God, doe een mirakel!" en... een nieuw leven werd geboren.
... Maar de mens had er geen erg in.

Dus riep de mens in vertwijfeling uit: "Raak me aan God, en laat me weten dat U hier bent".
Waarop God zich uitstreckte en de man aanraakte.
... Maar de mens, ... zij borstelde de mooie vlinder van de schouder weg... en wandelde verder.

De mens riep uit: "God, ik heb Uw hulp nodig!"
En... een e-mail kwam binnen, goed nieuws en bemoedigingen.
Maar, de mens "delete" hem, en weende verder.

De mens viel op de knieën en smeekte God om het behoud van de Goede Raad.
God weet wat er in de mens steekt en daarom is het niet nodig dat iemand Hem over de mens inlicht.

Wist de mens dan niet dat hij er iedere dag met een aantal mensen kon gaan bidden?
Wist de mens dan niet dat pastor Tol en pastor Stuifbergen regelmatig voorgaan?
Wist de mens dan niet dat ieder zondag de klokken luiden en hen roepen?

God zag dat de mens zich om 10.00 uur in het bed omdraaide
en misnoegd het hoofd begroef in de kussens. ...

Hij zag en hoorde niets....

Mis een zegen niet omdat hij niet verpakt is op de manier die jij verwacht.

In Memoriam Cornelis van Hooff 11-02-1924 – 29-02-2012



Van 1959 tot 1984 was hij hoofdonderwijzer op de H.Hartschool.
Hij was een man die leefde voor anderen.
Voor zijn vrouw en kinderen zal de leegte die hij achterlaat
zijn nabijheid benadrukken. (*Bonhoeffer*).

Na voorzien te zijn van het sacrament der zieken is hij rustig ingeslapen.
Hij werd uitgedragen vanuit de Laurentius waar hij ook het doopsel heeft
ontvangen, en ten rustte is gelegd op het kerkhof aldaar

Vele jaren heeft hij de misdienaars van de Goede Raad opgeleid.
Dankbaar zullen wij hem gedenken in onze dagelijkse gebedsvieringen.
Dat hij moge rusten in vrede.